

De H. Martinus te Neer (aan de Maas) nu goed geluid!

“Mijnheer Dul, binnenkort komt de Bisschop en onze geluidsinstallatie is zo verschrikkelijk slecht” ... het klinkt bijna als “Kom over en help ons” (Handelingen 16:9). Ter plaatse moest Theo inderdaad constateren dat er een hoop te verbeteren viel, de offerte werd door Henk gemaakt op kantoor en kort daarna kon de heer Kuijpers de opdracht verlenen: “maar het moet wel vóór 22 september want dán komt de Bisschop”. Dat was kort dag maar in goede samenwerking met de plaatselijke vrijwilligers is het gelukt!

De H. Martinus-kerk te Neer is een kerk uit 1910 en is na de tweede wereldoorlog deels herbouwd. De Parochie is zeer actief en men was dan ook zeer benieuwd naar de werking van het vernieuwde kerkgeluidssysteem. En wat een geluk ... de spraakverstaanbaarheid is zo verbeterd dat het Kerkbestuur zeer te spreken was over de verbetering van het geluidssysteem.



Onze werkzaamheden bestonden uit een ‘opwaardering’ van het geluidssysteem, oftewel: waar mogelijk hebben we onderdelen in het geluidssysteem opgenomen in de nieuwe apparatuursamenstelling. Ondanks de (hoge) leeftijd van de geluidszuilen zorgen die nog voor een goede weergave, dus die zijn behouden.

Theo Dul heeft het geluidssysteem opgewaardeerd met:

- * draadloze volumeregeling met tabletbediening;
- * een krachtige 100V versterker;
- * een ringleidingversterker die voldoet aan de geldende ringleidingnormering;
- * 2 zwanenhalsmicrofoons die ontworpen zijn voor spraak met een breed inspreekarakter;
- * 1 Sennheiser draadloos microfoonstelsel.

